



באזאטה

פניזין אוהדי הפועל ת"א

2.10.04

גליון 1



הערות, הארות, אימים והצעות להצטרף לקבוצה כמגן ימני: basa@ultrashapoel.com www.ultrashapoel.com www.shedim.com

"הלו, זה בלומפילד?" - הפועל תל אביב מארחת את הפועל נצרת עילית, מחזור חמישי/עופר ציטאט

אחרי שני הפסדי בית רצופים בתחילת העונה, דבר שלא זכור זה חמש-עשרה שנה במחזורינו האדומים, מגיעה הערב הפועל לפרשת דרכים במשחק מול העולה החדשה וסוגרת טבלה, הפועל נצרת עילית. שתי הקבוצות ממוקמות מתחת לקו האדום ומתייצבות ל-"משחק על שש נקודות" כשחבר המקום האחרון מונחת על צווארן. אצל הפועל האש להטה במהלך השבוע: יוסי אבוקסיס וגילי לנדאו נקלעו לריב מתוקשר, רמי חליס ירק על אדוארדו מרקש והושעה, מרקש בעצמו חש ממורמר על האיחור בתשלום המשכורת ושבת ליום אחד – בקיצור, המועדון שעד כה כיבס את הכביסה המלוכלכת בדלתיים סגורות מצוי בבלאגן אחד גדול. יוסי רוזן ורמי אבו לאבן נשלחו לחפש קבוצה אחרת והאגנדרלמוסיה עודנה בשיאה. עם כל הבעיות הללו(ועוד...), עולה הערב הפועל במטרה לנצח את העולה החדשה מנצרת, שטבילת האש הראשונה שלה בליגת העל הייתה אף פחות מוצלחת משלנו. נצרת עילית, בהדרכת המאמן מוטי איווניר, ממוקמת במקום האחרון בטבלה עם שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים. השחקן הבולט בנצרת עילית הוא החלוץ הברזילאי ז'וזה דוארטה – שחקן מהיר וחד שעלול לגרום לאסי דומב כאבי ראש לא מעטים. בקישור יש לשים לב לג'וז'רמו ישראלביץ' הארגנטינאי שהגיע ממכבי חיפה לאחר עונה לא מוצלחת – אך למרות זאת, מדובר בשחקן טכני וזריז שיכול להביך את הקישור האחורי הנרפה של קבוצתנו. בהגנה מככב הקפטן אבישי ז'אנו הוותיק, שהגיע גם הוא ממכבי חיפה לקבוצת נעוריו. בין הקורות יעמוד אושרי לוי בעל עבר כשוער מחליף בצד הצהוב של העיר. במסגרת השינויים הקיצוניים שמתכנן גילי לנדאו בהרכב הקבוצה לקראת המשחק החשוב חוזר יוסי אבוקסיס להרכב על חשבוננו של גיא צרפתי. כמו כן, רמי חליס המאכזב (והיורק) צפוי לאבד את מקומו לפאביו רוסה. השינוי הדרמטי ביותר בהרכב הקבוצה צפוי להיות באגף השמאלי, שם יחליף הקשר הצעיר והמוכשר עידן סרור, בהופעת בכורה בהרכב הקבוצה במסגרת הליגה, את כפיר אדרי המאכזב. לאחר 2 הפסדי בית רצופים, חייבת הפועל הערב להבהיר חד משמעית ליריבות: **בלומפילד הוא הבית!** רק שלוש נקודות יעבירו את המסר הנ"ל, וירגיעו את הרוחות בוולפסון בזמן הקרוב. אחרת... טוב, בואו לא נחשוב מה יקרה אם לא ננצח... **יאללהפועלמלחמה!**

שוקרוב כמשל/אדם אלי

אחד הסיפורים העצובים השנה בהפועל תל אביב הוא סיפורו של רוסלאן שוקרוב. שוקרוב, בחור חביב וככל הנראה גם די מוכשר, שיחק בשנה שעברה בכפר קנא מהליגה הארצית, והגיע למבחנים בהפועל תל אביב עם תחילת ההכנות לעונה הנוכחית. לאחר שהצטיין במחנה האימונים בהולנד והרשים את מאמן הקבוצה גילי לנדאו, הדבר הטבעי והברור היה אמור להיות החתמתו של החלוץ בקבוצה. אבל כנראה שמהלכים טבעיים הם כבר מזמן לא מהלך טבעי בדרך ההתנהלות של קבוצתנו, ואיכשהו נוצר מצב שהנהלת הקבוצה לא מצאה עד עצם היום הזה את שלושים אלף הדולרים שנחוצים על מנת להעביר את החלוץ בבקרה התקציבית. עד כאן הסיפור מביך, אבל מכאן והלאה הוא כבר הופך להיות מבוז. בשבועות הבאים אחרי הכישלון בניסיון להעביר את שוקרוב בבקרה, נחת בקבוצה חלוץ ניגרי תמהוני שהתאמן גם הוא זמן מה עם הקבוצה. כל זאת בזמן שאותו שוקרוב אתו חתמה הקבוצה על חוזה, עדיין לא הועבר בבקרה, ושום פעולה מיוחדת לא נעשתה על מנת להעבירו בבקרה. במשחק האימון שנערך לא מזמן מול הפועל חיפה הציג הניגרי המדובר יכולת מצויקה, ואחרי שישים דקות הוחלף ע"י אותו שוקרוב ומאז לא נודעו עקבותיו. שוקרוב, מנגד, ניצל את חצי השעה שנותתה לו על מנת להציג יכולת מצוינת ולכבוש צמד. אחרי המשחק שוב דובר על מאמצים שיעשו בכדי להעביר את שוקרוב במהירות בבקרה על מנת שיוכל סוף כל סוף לשחק גם בליגה עם הקבוצה בה הוא מתאמן כבר מספר חודשים – אך כאן נכנס גורם נוסף למשוואה: לקבוצה הגיע החלוץ הברזילאי ג'ובאני וודיירו, שהתאמן אתה מספר שבועות עד שהוחלט לבסוף להחתמו, בסכום שעל פי הפרסומים בתקשורת מוערך בכ-מאה אלף דולר (למתקשים, יותר מפי שלוש מאשר הסכום הנחוצ על מנת להעביר את שוקרוב בבקרה). וכאילו על מנת להוסיף חטא על פשע, הוחלט גם לקנות את כרטיס השחקן של אותו וודיירו. עד כאן הפארה. רוסלאן שוקרוב, אותו בחור נחמד וכשרוני, עדיין מתאמן בהפועל תל אביב. גם היום, כמעט שלושה חודשים אחרי שהתחיל להתאמן בקבוצה, לא נמצא עדיין הסכום שיאפשר להעביר אותו בבקרה התקציבית.

אני לא יודע את מי להאשים קודם בפארה הזאת, את הנהלת הקבוצה שמתייחסת לשחקן בצורה משפילה, נותנת לו יחס של עובד זר ומשקרת לו בפנים, או את גילי לנדאו שבמקום לעמוד על החתמתו של השחקן, הצטרף למסכת ההשפלות והביא רכבת זרים נבחנים לעמדה של שוקרוב. כך או כך, ביום כיפור האחרון, הרבה מאוד אנשים היו צריכים לבקש סליחה מרוסלאן שוקרוב. שורה תחתונה, הפרשה הזאת היא אחת מהמכוערות, אם לא המכוערת ביותר, מבין הפרשות שהיו במועדון בשבע שנות ההנהלה החדשה.

למרבה הצער, הפרשה הזאת היא רק אחת מני פרשיות רבות בהן היה המועדון שלנו מעורב בשנים האחרונות. רק תעלו שם של שחקן שעזב בשנים האחרונות את המועדון, ותראו שהוא עזב עם "דם רע" כלפי הקבוצה. אחת הבעיות הגדולות של הנהלת הקבוצה היא בכל מה שנוגע ליחסי האנוש שלה. יחסי האנוש הגרועים, בנוסף לשחיקה המתמדת ברמתה המקצועית של הקבוצה משנה לשנה, יהוו בעתיד משקל חשוב בשיקול הדעת של שחקנים האם להגיע למועדון או לא. על מנת לא לפספס בעתיד, צריך להתחיל לעבוד על יחסי האנוש כבר בהווה. צעד ראשון בכיוון הנכון יהיה החתמתו של רוסלאן שוקרוב, ויפה שעה אחת קודם.

* - בחמישי בלילה, בשעה טובה ומוצלחת, עבר רוסלאן שוקרוב את מדורי הגהנום של הבקרה התקציבית ובשבת יחזק את הקבוצה לראשונה. כה לחי להנהלת הקבוצה!

פאניקה לא תוליד שינוי לטובה/חיים יצחקי

הפועל תל אביב במשבר שמתבטא בתוצאות על המגרש. שום דבר בכישוריו של סגל השחקנים לא מצביע על הסיבות למשבר. שיטת, גם כיום, הוא מהשוערים הטובים בארץ, שמעון הוא הבלם המוכשר ביותר בליגה ויגאל (כן, יגאל) לא סופר אף מגן שמאלי ישראלי.

רוזן, צרפתי, אסי, יוסי ואולי אפילו אדרי, הם כאלה שלו רק בגלל שמוותיהם היו מקבלים טאבו בהרכב של לא מעט קבוצות (ואולי זו הבעיה, כל השחקנים הבינוניים שקיבלו מעמד של כוכבים הצטברו אלינו). טיפשי לזלזל באוגבונה או במרקש, ואם נצרך לזה חבורת ילדים מוכשרים שעלו מהנוער נגלה שהבעיה היא לא בסגל.

הבעיה היא בשיטת המשחק, בחיבור, ברעב ובמוטיבציות. הבעיה היא בהצטברות כמעט בלתי אפשרית של מספר גדול מדי של שחקנים בתקופה רעה. העניין הוא שכשתקופה רעה כזו פוקדת כל כך הרבה שחקנים בו זמנית לא מדובר במקריות.

לי נדמה, ובעצם אני משוכנע, שהסיבה לכך היא שילוב של אווירה רעה, חוסר אמון וחוסר ביד מכוונת וסמכותית הן מקצועית והן מערכתית.

אלא שאיש מאיתנו אינו חלק מהנהלה או מהצוות המקצועי.

הכוח שלנו כאוהדים אולי קטן, אך אין לזלזל בו. יש לנו כוח ליצור ולשנות את האווירה והרקע.

הפועל חייבת לעבור שידוד מערכות מקצועי וניהולי. אבל לפני כן חייבים אותם שחקנים מאמנים ומנהלים שהכניסו את העגלה לבוך להוציא אותה ממנו. וכאן בדיוק מתחיל התפקיד שלנו – בדחיפה הראשונה.

המערכת מחפשת גורם חיובי, אור בקצה המנהרה. אנחנו יכולים לספק את האור הזה בעידוד ותמיכה בלתי מתפשרים. נבוא בחשבון (ובהחלט יש עם מי) כשהמערכת תצא מהבוץ, כשההתדרדרות תפסק, כשהמצב יתייצב. כרגע (ואין לי מושג מהוא אורכו המדויק של הרגע הזה) זה הזמן לתמוך, ובמקביל לדרוש מאלו שהביאו את הקבוצה למקום בו היא נמצאת להוציא אותה מהמקום הזה.

הזה. פאניקה היא לא רקע מבטיח להפכות. היסטריה לא תוביל אותנו לשום מקום חיובי. במקום שבו איש לא מאמין לרעהו בואו ונהיה אנחנו אלו שמסבירים לכולם – נחיה יחד או נמות ביחד.

צריך לשים דברים על השולחן. זה לא גילי. זה לא רוסה וזה לא אוגבונה (שאם ישחררו אותן זה בניה לדורות). זה בטח לא הקהל הכי נאמן והכי סבלני בליגה. זה פשוט מועדון שאין לו בעל בית כבר יותר משנתיים. אין מה לעשות. הטיח של עונת אירופה התייבש ונפל. חומת המגן ששמה קשטן התפוררה והכל חשוף וברור לעין כל. אין דרך, אין שיטה ואין בדל של חזון. לפני כשלושה חודשים נפגשתי עם שחקן עבר של המועדון – כששאלתי אותו לדעתו בנוגע לסיכויי ההצלחה של גילי, חזה בפני את ההווה. לגילי (בלי להיכנס לדיון על יכולותיו המקצועיות) לא היה סיכוי להצליח.

יש אירה רעה במסדרונות וולפסון – כזו שמקרינה על הצוות המקצועי ועל השחקנים. עד שלא יעשו סדר בראש הפירמידה אין תכלית ואין תקווה. זה קשה לשמוע אבל זה האמת. רק תזכרו דבר אחד: זה הזמן שלנו, אוהדי הפועל, לתת גב לשחקני הבית. כי רק הם, ולא אף אחד אחר, יצילו את אותנו מהתרסקות. הותיקים יותר - שביט, שמעון ואנטבי (כן כן, אנטבי!) והותיקים פחות - חליס ואבוטבול ושחקני הנוער. לא צרפתי, לא רוזן ולא אדרי כפיר. זו לא המלחמה שלהם. וכן, תנו גם גב לאוגבונה - הוא נותן את הנשמה על המגרש, ולמגרש - הוא היחיד שיש לו גם את היכולת לגמור לבד משחק. את החשבוניות תעשו מחוץ לבלומפילד. במגרש חייבים לסתום את האף ולדחוף את הקבוצה בכל הכוח. בלעדינו זה עלול להיגמר בחורבן הבית.

רוח רעה מרחפת מעל וולפסון/בלונדינית אדומה

אז איך שם למעלה, אורנשטיין? - האמת שאותם אוהדים שמתחילים כל שיחה ב-"את רוצה שנחזור לימי ההסתדרות?" או ב-"אל תשכחי את הדאבל ואירופה" מאוסים בעיני בדיוק כהבעת פניהם המיוסרות של חברי ההנהלה בצעידתם האינסופית מחדרי ההלבשה אל פסגת מגדל השן בשער 1 בתחילת כל משחק. מתחילת עונת המשחקים הנוכחית, דומה הצעידה לזויה ה-לרוזה? דו חודשית, ומוטי אורנשטיין נראה כקדוש המעונה של כת אוהדי הפועל... אז זהו מוטי, שלא! לא מאמינה לפילנטרופיה בשני שקל שלך (במיוחד שהצבת בראש המערכת את בנך - שהקשר בינו לכדורגל כקשר ביני לברונטיות), לא מאמינה בסולם הערכים המדומה שלך (תנוער? מבוססת על מחיקת חושים, הדלפות, חוסר נאמנות ומוסר תשלומים קלוקל) ובטח לא חושבת שאיש עסקים כושל שכמותך ראוי להיות יו"ר קבוצה או המנכ"ל שלה.

יאללה לך הביתה מוטי! - אפילו בלונדינית לא מתוחכמת שכמותי, מבינה שהמעבר של חברת "פלמוט" ממרומי מגדל הבורסה ברמת גן לקרוואנים של מתקן האימונים בוולפסון, אינו נובע מעדנה ותנובה כלכליים. כמו שאומרים, כשהצרות באות הן באות בצורות. אלא מה? התברר שהמעבר הזה, מלבד העובדה שהוא, איך נאמר - קצת מביך, הוא גם לא חוקי. התבררנו ע"י כלי התקשורת שהסבת יעוד הקרקע הינה עבירה ועל חברת "פלמוט" למצוא בית שאינו בחסדי עיריית תל אביב. ובכל זאת, עולם כמנהגו נוהג. אז מר אורנשטיין הנכבד, מילא שבעסקים קצת נפלת, אבל לפעול בניגוד לחוק? מה יגידו בתנועת הנוער? יאללה מוטי, לך הביתה וקח אתך את המשרד שלך לגינת הבית שלך, לא לבית שלי.

אחוזים - טוב, אני מודה שבימים של הטיסות לונדון קצת פינטזתי על לשבת ליד רפי עגיב במחלקת עסקים ואולי גם לעשות לו טובה או שתיים במלון. אבל מאז שהתחתן, ובנוסף איפשר לקופים לשבת בשער 7, להפועל פ"ת לארח ברמת גן ולריב עם סר קשטן ו... נזכרתי שפעם לפני שהיה מועמד ליו"ר התאחדות (אוי לא), הוא היה חבר הנהלת מ"ב. פתאום נפלה לי ההכרה (זה קורה גם לבלונדיניות), שרו"ח שמקבל תקציב 0 יוצר 6 שנים של הצלחה יחסית בענף גרעון של 70 מיליון, צריך לעוף כמו טיל למקום ממנו בא. לא איכפת לי כמה אחוזים יש לרפי עגיב בקבוצה (פחות מאחוז השומן בגבני"צ, אגב) - הוא אחד האנשים הכי שנואים בבלומפילד והוא לא צריך להיות שום דבר שקשור להפועל תל אביב.

כתר פלסטיק - נו, נשארנו עם סמי וסוסו (מושיק האקורדיון הדיאטטי - אגב, מה הסוד שלך? אני מתחננת שתאפשר לי לשלוט בהיקף המותניים שלי!). האמת היא, שזה הרע במיעוטו. סמי סגול הצטייר כדוד נדבן חביב, שסיפורו העצוב אך האמיץ של אגודת הפועל ת"א נגע ללבו והוא החליט לאמץ את האוהדים היתומים. נו, יפה. בכל זאת למי שיותר מחצי מהמחזור הכספי מתגלגל באירופה, לא מזיק לראות את ה-keter רץ על מגרשי כדורגל ברחבי היבשת. בנוסף, הוא תמיד מרחף מעל כולם ותדמיתו נקיה (אני רק הבאתי כסף, מה לי ולכדורגל וכו'). אז הנה סמי, ההזדמנות להפוך לאבא האמיתי ולבעל המאה, ובעיקר הדעה, בקבוצה: ממש את הבטחתך לקנות את חלקם של האדונים הלא נכבדים הנ"ל, והצעד אותנו אל מחר טוב יותר. ולך, איש התשקורת היקר ואוהד הקבוצה (מה שלום אמא וד"ש לטלי): ממש גם אתה את הבטחתך להיות דובר של הקבוצה ואיש יחסי הציבור - גם מהבחינות שלך עולים כבר אדי ריקבון. עלה ליציע ותישאר שם עם המשפחה. אולי בכך שתחזור להיות אוהד, נחזור גם אנחנו לאהוד אותך. **משפט לסיים: אני כבר לא יודעת מה מאיים עליי יותר - המחזור הבא שלי או המחזור הבא בליגה.**

אוהדים יקרים! דווקא ברגעים בהם מצב המועדון והקבוצה קשה - אנו האוהדים צריכים לתת את התמיכה המתאימה על מנת להשיב אותם חזרה אל המסלול הנכון. כ-120 אוהדים התכנסו ביום שני האחרון בהרצליה על מנת לדון במצב המועדון, ולחשוב ביחד מהם הצעדים שאנו כאוהדים יכולים לעשות על מנת שהמועדון שכל כך יקר לכולנו, יחזור לימיו היפים. חשוב לציין כי הפגישה הייתה פתוחה בפני כולם, מקטן ועד גדול, מכל השערים ומכל רחבי הארץ. ההצעות עלו לדיון בצורה מסודרת, ונערכו הצבעות באופן דמוקרטי. ההחלטות שנתקבלו הן:

- 1** תמיכה מלאה בקבוצה לקראת משחק הבית מול נצרת עילית. (במסגרת החלטה זו הגיעו אוהדים לאימוני הקבוצה במהלך השבוע והפגינו תמיכה מלאה בגילי ובשחקנים)
 - 2** **בדמות עידוד מסיבי במשחק עצמו.** והיה וחלילה גם המשחק מול נצרת עילית מסתיים בכישלון, תמיכתנו בקבוצה (שבשנים האחרונות הייתה תמיכה ללא סייג, ולא פעם גם ללא הצדקה) תיפסק, ובנוסף תצא קריאה להפסקת עבודתו של גילי לנדאו באופן מיידי - דרישה שבמידה ולא תמולא תגרום לנו, האוהדים, להגיע באופן קבוע לאימוני הקבוצה ולהפגין שם נגד המשך העסקתו.
 - 3** מתן ארכה של חודש להנהלה על מנת לפתור את הבעיות ביניהם, כשבמהלך החודש הזה הם מקבלים מאתנו שקט תעשייתי על מנת לסיים סוף כל סוף את פרשת מכירת המניות של אורנשטיין ועגיב לסגול.
 - 4** דרישה לקיומה של פגישה מסודרת עם סמי סגול (ולא עם נציג מטעמו כמו תאומים או רמון, בהם אין לנו שום אמון) בתוך חודש מיום הכנס של אוהדי הקבוצה, שבמהלכה יוצגו לסגול שאלות שיוכנו מראש בשיתוף כל האוהדים בנוגע לעתידו של המועדון.
- אנחנו מקווים כי מפגש מסוג זה יהיה רק צעד ראשון מתוך סדרת מפגשים שעתידיים להתקיים. כאשר אנחנו בתור קהל מאוחדים ומאורגנים כגוף אחד - יש לנו את היכולת להשפיע ולשנות. אנו קוראים לכל אוהד ואוהדת להצטרף לפעולה משותפת זו, לפועל על פי ההחלטות שהתקבלו בדעת רוב באסיפה, ולהתאחד למען המטרה המשותפת לכולנו - הצלחת הפועל תל אביב. **היום הקבוצה זקוקה לך יותר מתמיד - לעידוד שלך, למחויבות הכפיים - בואו ונרעיד את בלומפילד באווירה שרק אנחנו יודעים לעשות.**

ארוחת ערב למשפחות ההנהלה | **אמש - פגישת הנהלה** | **מקריט**

מישהו יודע לשחק חלוצ מרכזי?



הבעיה היא שהשחקנים והקהל לא מחונכים... רוסה באמת היה בצופים?

אל כתר תדאג כתר אני יודע כתר מאיפה כתר נביא כתר חיווק כתר



די נמאס, המצב לא טוב, מוטי חייב לי כסף עוד מהטיסה עם מכבי עלית

